



RONDOM “DE ARK” 2019-2020

een goed verhaal

Seizoen 2019-2020 de Ark Kamperland

September 2019

Beste Lezer

“Rondom De Ark” is het informatieboekje van de Protestantse Gemeente Kamperland. Als gemeente willen we graag op een open en actieve manier in de gemeenschap van Kamperland staan. Daarom is dit boekje bedoeld voor iedereen die interesse heeft in de gemeenschap en de activiteiten van onze gemeente. Leden, gasten, dorpsgenoten of belangstellende voorbijgangers: neem en lees en voel u welkom. Wij willen u en elkaar graag ontmoeten en verhalen delen. Het verhaal van God, maar ook verhalen van mensen.

“Een goed verhaal” is het thema van dit winterseizoen. Wat is het belangrijk om met elkaar verhalen te delen. Over God, het geloof, over het leven. Met ernst en met humor, in vreugde en verdriet. Als kerk leven we van het Goede Verhaal van Jezus. Jezus zelf was ook een verhalenverteller. In de verhalen laat Hij zien wie God is, hoe Hij de wereld bedoeld heeft, en hoe wij daarin mogen leven. Verhalen leren ons vaak meer dan feiten. Verhalen geven samenhang, achtergrond, een kader om met elkaar te leven. Die verhalen delen we graag!

In dit informatie boekje vindt u een korte beschrijving van de geplande activiteiten en de te houden (bijzondere) diensten in onze kerk. Echter gaandeweg het seizoen kunnen plannen worden gewijzigd of worden aangepast. We verwijzen u hiervoor naar het kerkblad en de website (www.dearkkamperland.nl).

Daarnaast kunt u “Rondom De Ark” gebruiken als naslagwerk voor namen en telefoonnummers van contactpersonen binnen de Protestantse Gemeente Kamperland. Als u iets mist, een goed idee heeft, of gewoon meer wilt weten, dan horen wij dat graag van u.

Wij hopen met velen van u in gesprek te mogen gaan in het komende jaar.

Van harte wensen wij u allen de vrede van Christus toe!

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Kamperland



VIEREN!

Diensten

Iedere zondag morgen om 9.30 uur is er een eredienst in ons kerkgebouw "De Ark". In zang, gebed en muziek willen wij God eren. Vanuit de schriftlezing en de uitleg hopen we Gods stem te beluisteren om hier in het leven van elke dag door bemoedigd en geleid te worden. Kunt u niet in de kerk aanwezig zijn? Meeluisteren en meekijken kan ook. Via www.kerkdienstgemist.nl, kerktelefoon of via kerk tv. De link hiervoor vindt u op onze website. Dit betekent dus ook, dat er tijdens de diensten beeld- en geluidsopnamen worden gemaakt, die openbaar worden uitgezonden via internet. Hier kiezen wij bewust voor: zoals de eredienst vrij toegankelijk is voor een ieder, willen wij via internet ook vrij toegankelijk zijn voor een ieder die met ons mee wil luisteren, kijken en vieren.

Contactpersoon erediensten: Ds. Jacolien

Contactpersoon kerkradio/tv: Gerard Geelhoed

Crèche

Elke zondagmorgendienst is er in de kerk tijdens de eredienst crèche voor de allerkleinsten van 0 tot 4 jaar.

Contactpersoon: Petra Leendertse

Kindernevendienst

Tijdens de zondagmorgendienst wordt er in ons kerkgebouw kindernevendienst gehouden voor kinderen van 4 tot 12 jaar. In de kindernevendienst wordt de kinderen een Bijbelgedeelte verteld op eigen niveau. Dit verhaal wordt door spel, creatieve werkvormen of gesprek verder verwerkt en eigen gemaakt. De kinderen gaan voor de schriftlezing weg en komen na de overdenking weer terug in de dienst. Contactpersoon: Bianca Sandee

Crossroads

Een nieuw seizoen, een nieuw begin!! Dit seizoen gaan we de Rock-Solid en de tienervieringen combineren. Voortaan 1x per maand, op zondagochtend, gaan we verder onder de naam Crossroads. Kerk voor de jongeren! Een beetje Rock-Solid, een beetje vieren, een beetje anders. Met muziek, met een goeie preek en een boodschap, maar ook met een hoop lol. In ieder geval staat Jezus centraal! Zondag 6 oktober is de eerste keer. De twee volgende keren zijn op 10 november en 8 december. De datums daarna volgen nog, via Facebook en Instagram of gewoon 'old school' via het kerkblad....:-) Contactpersoon: Foort vd Brand



Bijzondere diensten.

Met enige regelmaat zijn er diensten met een bijzonder karakter. Dit zijn laagdrempelige diensten, waarbij vaak bijzondere muzikale medewerking is. Deze dienst is wat speelser dan gewoonlijk. Vanwege de laagdrempeligheid wordt eenvoudiger taal gebruikt. Dit zijn o.a. de startdienst en de overstapdienst die het begin en einde van het kerkelijk seizoen markeren. Daarnaast zijn er ook kwartaalvieringen. Deze worden vier keer per jaar gehouden in lijn met het jaarthema en iedere keer georganiseerd door een andere groep vanuit onze gemeente. In principe zijn deze vieringen 's ochtends. Het thema uit de ochtendviering wordt vervolgens 's avonds in een tweede viering om 19.00 uur verder uitgediept.

De uitzondering is de kwartaalviering op de eerste zondag van november, dit is een avonddienst. De eerste zondag van november is de Zendingszondag. Op deze zondag is er 's ochtends een eilandelijke Zendingdienst, die dit jaar in Colijnsplaat wordt gehouden. Omdat in dit weekend het exact 75 jaar geleden is dat Noord-Beveland werd bevrijdt, zal bevrijding het thema zijn van deze dienst.

Voor onze agrarisch getinte gemeente zijn ook belangrijk de vieringen op bid- en dankdag, de eerste woensdag van maart en de derde woensdag in november. Deze vieringen beginnen om 19.30 uur.

Op Oudjaarsavond is er om 19.00 uur een bijzondere kerkdienst waarin we danken voor het afgelopen jaar en bidden om een zegen voor het nieuwe jaar.

In de adventsperiode en de 40-dagentijd worden op de woensdagavond in eilandelijk verband vesperdiensten gehouden in Kortgene. Een mooie manier om toe te leven naar deze belangrijke heils-feesten, door verstillings, gebed en lied. Aanvang 19.30.

Op 24 december om 21.00 uur vieren we in de Kerstdienst de geboorte van Jezus, op Kerstmorgen gaan we hier feestelijk mee verder.

In de Stille Week zijn er vieringen op Witte Donderdag en Goede Vrijdag. Deze diensten beginnen om 19.30 uur. De Paaswake vieren we in eilandelijk verband, in het Katse kerkje, aanvang 21.00 uur.

In de zomer wordt een aantal openluchtdiensten gehouden bij de steiger van het fiets-/voetveer naar Veere. Aanvang 19.00 uur. Bij slecht weer luiden om 18.30 uur de klokken en zal de dienst in "De Ark" plaatsvinden. Ook wordt in deze periode een boerderijdienst gehouden in samenwerking met de ZLTO. Deze zal plaatsvinden op 1 van de boerenbedrijven op ons eiland. Aanvang zal zijn om 19.00 uur. U kunt dan tevens kennis maken met het bedrijf.



Verdere data en informatie over deze diensten vindt u in het kerkblad en op de website.

Kerkgebouw "De Ark"

Veerweg 100, Kamperland

Coördinerend koster: dhr. G.W. vd Kreeke

Tel. 06-51936448

LEREN!

Basiscatechese

De basiscatechese is bedoeld voor de kinderen uit groep 6 t/m 8. In de basiscatechese gaan we dit jaar aan de slag met verhalen. In het najaar zijn dit verhalen van bevrijding. In het voorjaar zullen we een aantal verhalen behandelen die Jezus heeft verteld. Hoe hebben deze oude verhalen ons vandaag iets te zeggen?

Startdatum: donderdag 24 oktober, 15.30 uur.

Contactpersoon: Ds. Jacolien

Gesprekken rond de geloofsbelijdenis / belijdenis catechese

Ja zeggen tegen God. Antwoorden op Zijn uitnodiging. In het openbaar uitspreken dat jij gelooft in God, dat je wilt horen bij Jezus, en dat jij daar je leven naar wilt inrichten. Dat is belijdenis doen. Een markeringspunt op je (opnieuw) beginnende geloofsweg. Het betekent ook: zélf een antwoord geven, aanspreekbaar willen zijn op je geloof – niet langer alleen leunend op wat je hebt meegekregen van thuis. Je wilt op volwassen wijze – zoekend, vragend, misschien nog onzeker, maar in elk geval zélf – je plek innemen in de gemeenschap van gelovigen.

Maar wat is geloven eigenlijk? Hoe spreken we over God, en wat zégen we dan. Wat bedoelen we met die vaak vertrouwde, maar ook ingewikkelde woorden als 'almachtig, Schepper, Zoon van God, lijden&sterven, opstanding, Hemelvaart? In deze kring denken we daar, aan de hand van de oude en toch verrassend actuele woorden van de Geloofsbelijdenis, over na.

Deze kring is bedoeld voor wie willen nadenken over wat het betekent "je plek in te nemen in de gemeenschap van gelovigen", "ja zeggen tegen God", of die stap kort geleden (opnieuw) gemaakt hebben.

Wees dan van harte welkom!

Startdatum: 17 oktober

Contactpersoon: Ds. Jacolien de Lange



ZOUT!

Gesprekskring voor jongere gemeenteleden, vanaf ongeveer 25 jaar. Hier praten, delen en leren we samen over ons geloof. Want hoe doe je dat, geloven in deze tijd? Met je gezin, of juist als je je geloof níet met je partner kunt delen? De thema's wisselen van heel praktisch uit het dagelijks leven tot meer verdiepende bijbelstudie avonden.

Startdatum 9 oktober, 20.00 uur.

Contactpersonen: Gerrit van Rijn / Foort vd Brand

Bijbelkring overdag

Psalmen – het zijn geloofsliederen. Liederen met een verhaal. Liederen die soms ook bij een verhaal horen. Liederen die het verhaal van ons leven kunnen vertellen. Psalmen: we lezen ze, zingen ze. Er is over psalmen gedicht en geschilderd. Dit jaar willen we zeven psalmen met elkaar lezen, zingen, beluisteren, bespreken en doordenken. We gaan de psalmen 1, 16, 65, 88, 100, 137 en 147 behandelen.

Startdatum: 10 september, 14.00 uur

Contactpersoon: Leen Stavast

Vrouwenkring

Vrouwen ontmoeten elkaar in huiselijke kring, rondom een open bijbel. Het doel van deze kring is om te groeien in geloof, in gemeenschap en in getuigenis. We werken dit jaar aan de hand van het boekje "Leven in het Koninkrijk." Wat moeten we ons voorstellen bij het Koninkrijk van God? Hoe is Hij koning? En wat betekent het voor ons, burgers van een 'ander Koninkrijk' te zijn?

Startdatum: 16 oktober, 9.15 uur

Contactpersoon: Hendriek Filius

Thema avonden

Het is de bedoeling om ook dit winterseizoen weer een viertal thema avonden te houden. Aan de hand van vier verhalen willen we nadenken over actuele geloofs-thema's. De avonden kennen elk een eigen thema, u kunt dus ook voor één avond kiezen. In het eerste deel van de avond zullen Bijbelse lijnen besproken worden, het tweede deel van de avond gaan we vooral met elkaar in gesprek. Geloven in ballingschap – hoe kun je kerk zijn in deze tijd? Het scheppingsverhaal – hoe gaan we bijbels om met



de zorg voor deze aarde? Martha en Maria – hoe vindt je balans tussen werk en bezinning? Een stad met gouden straten – hoe spreek je over “leven na dit leven”?

Eerste avond: 31 oktober, 19.30 uur

Contactpersoon: Ds. Jacolien de Lange

Bloemschikken bij een goed verhaal

Bent u creatief en houdt u van bloemen? Dan is dit wellicht iets voor u. Met bloemen kun je ontzettend veel uitdrukken. De kleuren, de vormen, ze spreken tot de verbeelding. Bovendien zijn er veel bloemen die ook een symbolische betekenis hebben. Zo kun je met bloemen een verhaal vertellen, of een verhaal verwerken. En wie kan je daar beter bij helpen dan een professionele bloemiste? Sandra de Jonge zal met ons aan de slag gaan om iets moois te maken.

Datum: Voorjaar 2020, exacte datum volgt

Contactpersoon: Sandra de Jonge / Carin de Jonge

Kosten: €15,- p.p.

Luisteren naar een Goed Verhaal / Lezen en laten lezen

Bijbel lezen en de bijbel in je leven leren verstaan leer je niet zozeer door er over te praten, maar zéker ook door het te dóen. Juist omdat bijbel lezen bestaat in de vertrouwelijke omgang met God. Daar waar jij je voor Hem openstelt. Laat aanspreken. Geliefd wordt. Waar je in een vertrouwde omgang de Stem leert verstaan. Bijbel lezen is niet alleen, en misschien wel juist niet een zaak van het verstand. Het is een zaak van relatie. Kenmerk van een relatie is communicatie. Elkaar aanspreken en aangesproken worden. Maar hoe spreekt God ons aan? Hoe leer je jezelf af te stemmen op Zijn stem, zodat de melodie van Zijn spreken in jouw levenslijn, in jouw woorden doorzingt? Dat heeft alles te maken met tijd en ruimte om die stem te horen. Zonder te moeten uitleggen, discussiëren, beargumenteren. Dat heeft te maken met de verhalen lezen – maar ook jouw eigen levensverhaal laten lezen door God.

In de tweede helft van het winterseizoen willen we een aantal avonden beleggen waarin énerzijds aan de hand van het boek ‘Lezen en laten lezen’ van Arnold Huijgen iets wordt uitgelegd over ‘luisteren naar de bijbel in de wereld van elke dag’, maar waar in het tweede deel van de avond ruimte is om in stilte een bijbelverhaal op je in te laten werken en voor jezelf te luisteren hoe God hierin tot jou, in je eigen leven, spreekt.

Contactpersoon: Annemieke Lobik/ Ds. Jacolien de Lange

Data: voorjaar 2020, exacte data volgen.



ONTMOETEN!

Koffiedrinken na de kerkdiensten

In principe is er elke zondag na de dienst gelegenheid om elkaar te ontmoeten en na te praten, of bij te praten, onder het genot van koffie, thee en limonade. Dit kan in de hal én in het jeugdgebouw. Hier is alle ruimte voor een goed of gezellig gesprek!

Inloepochtenden

Elke 2^{de} woensdag van de maand, is er in het jeugdgebouw van "De Ark" een inloepochtend, om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee. Een praatje maken, of gewoon gezellig. U bent van harte welkom. Van 9.30 tot 11.00 uur.

Contactpersoon: Corry de Loof/Hendriek Filius

Pastoraat

We ontmoeten elkaar rondom de kerkdiensten en in gespreks-groepen. Maar soms heb je behoefte aan een persoonlijk gesprek. Hiervoor zijn de pastorale ouderlingen en de bezoekmedewerkers beschikbaar. Zij zullen in hun eigen wijk contacten onderhouden, maar u kunt ook een gesprek met hen aanvragen.

Voor het crisispastoraat, zoals ziekte, rouw of ernstige zorgen in de privésfeer, maar ook voor de stevigere geloofsvragen, kunt u zich wenden tot de predikant.

Daarnaast verzorgt zij ook het ouderenpastoraat (80+).



DIENEN!

Diaconie

De diaconie is o.a. verantwoordelijk voor het collecteren tijdens de kerkdiensten en zorgen dat dit bij de juiste bestemming komt. Dit n.a.v. een vooraf gemaakt collecte-rooster. De diakenen verzorgen de praktische kant van de Avondmaalsviering. Zij zetten alles klaar, delen brood en wijn uit. Daaraan verbonden verzorgen zij de mogelijkheid om thuis het avondmaal mee te vieren. Hiervoor wordt voorafgaand aan de Avondmaalsviering brood en wijn thuisgebracht en klaargezet. Zo kunnen ook gemeenteleden die thuis mee luisteren of kijken, delen in brood en wijn.

Ook zorgt de diaconie voor kerstattenties voor de oudste gemeenteleden en enkele kwetsbare gemeenteleden. Daarnaast verzorgt de diaconie de Paasgroetenactie, verwelcoming van de nieuwe gemeenteleden en het regelen van de autodienst/bloemendienst indien van toepassing.

Daarnaast houden de diakenen zich ook bezig met de kledingactie en de voedselactie Dorcas.

Behalve deze praktische zaken is het voor de diaconie ook zeker zo belangrijk om met de minder bedeelde mensen mee te leven en indien mogelijk er iets voor kunnen betekenen. Kortom, zorgen voor je medemens(en)!

Zendingscommissie

De ZWO-commissie bestaat uit een 4-tal gemeenteleden en 2 diakenen. (ZWO: Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking). De commissie is belast met de werving van gelden in de gemeente voor de zendings- en werelddiaconaat-activiteiten in binnen- en buitenland en voor de besteding van die gelden. Naast "eigen" projecten is een belangrijk deel van de middelen bestemd voor het missionair aandeel van "Kerk in Actie".

De ZWO-commissie verleent periodiek medewerking aan de te houden zendings- en werelddiaconaatdiensten.

De gemeente wordt door middel van een presentatie van de projecten in de dienst op de hoogte gehouden van de bestede gelden. De ZWO-commissie beheert een eigen financiële administratie, los van de diaconie.



Activiteitengroep

Onder coördinatie van een Activiteitengroep worden een aantal acties ondernomen om extra inkomsten te verkrijgen voor het werk van onze kerk. De activiteitengroep heeft de beschikking over een Snuffelschuur "De Spuikom", Spuidijk 12A. Ook bestond tot 1 september 2019 een kringloopwinkel "De Schatkamer" aan de Veerweg. Dit pand is verkocht en krijgt een andere bestemming. Er is inmiddels een ander pand aangeboden aan het Rip 10 wat we mogen gebruiken als opslag- en verkoopruimte. Na de verhuizing en inrichting van dit pand is het voornemen open te gaan na Pasen 2020.

De Spuikom is elke woensdagmiddag geopend tussen 13 en 16.30 uur. In de zomervakantie wordt daar op vijf zaterdagen tussen 9.30 en 13.00 uur een rommelmarkt met een gezellige koffiehoeke georganiseerd. Het hele jaar door worden spullen verzameld. Indien u overtollige huisraad etc. heeft kan dat op woensdagmiddag worden afgegeven op de Spuikom of desgewenst halen wij de spullen bij u op. Behalve extra inkomsten wordt zo een stukje duurzame economie gestimuleerd, waarbij herbruikbare artikelen en materialen een tweede leven krijgen.

Reparatie café

Op de Spuikom is ook een reparatie café actief. Hier kunt u tegen een kleine vergoeding uw kapotte (elektrische) spullen laten nazien en repareren.

Oud papier

Het gehele jaar kan oud papier worden gedeponereerd in de verzamelcontainers op het parkeerterrein van het voormalige Zeelandnet, Het Rip 9. Ook wordt er in goede samenwerking met de Gereformeerde Gemeente maandelijks tijdens een rondgang door de kern Kamperland oud papier opgehaald. Dit bestaat uit het ophalen van de blauwe papiercontainers, hetgeen gebeurt met een wagen van de ZRD waarbij ondersteuning wordt verleend door 1 persoon (vrijwilligers van beide kerken). Alle inkomsten van het verzamelde en opgehaalde oud papier komen geheel ten goede aan onze beide kerken.

Oude metalen

Op de Spuikom worden tevens oude metalen verzameld waarvan de opbrengst t.b.v. de kerk is. Ook die kunnen op woensdagmiddag worden afgegeven. Bovendien staat er bij de oud papiercontainers op Het Rip een bak waarin de gehele week oude metalen kunnen worden gedeponereerd. Deze bak wordt regelmatig (tenminste 1x per week) geleegd.



Wijkindeling

Wijk 1 - Veerweg

Ouderling: vacature
Veerweg, Dwarsstraat, Dijkdreef

Wijk 2 - Nieuwstraat

Ouderling: Mw. Wil Clement-Koenraads tel. 372020
Nieuwstraat, Alexiaplein

Wijk 3 - woongebied achter “de Ark”

Ouderling: vacature
Frisostraat, HeerJanszstraat, Jacobastraat, Onruststraat, Ripstraat, Soeleker-
kestraat, Sophiastreet, Spieringstraat

Wijk 4 - Woongebied achter Nieuwstraat + zorgcentra

Ouderling: dhr. Jan Slomp tel. 373497
Heer Janszorp, Knotwilgendreef, Langedweil, Peppeldreef, Schietwilgendreef,
Sierperendreef, Boogerddreef, Vijverlaan, zorgcentra

Wijk 5 -westelijk buitengebied + recreatieparken

Ouderling: Mw. Hendriek Filius tel. 373127
Baas Huisweg, Jacobadijk, Middenhofweg,
Westhavendijk, Spuidijk, Havenweg, Oosthavendijk, Uithaven, Langeweg, Kruis-
weg, Stroodorp, Wilhelminaweg, De Banjaard, Marinuswerf, Rancho Grande,
Ruiterplaat, Schotsman, Nieuw Campen

Wijk 6 - oostelijk buitengebied en overige dorpen N. Beveland

Ouderling: Dhr. Bert Sandee tel. 373958
A. van Heestraat, Noordstraat, Nieuwe Achterweg,
Ruiterplaatweg, Molenweg, Brededijk, Campens Nieuwland, Krommeweg,
Hofdijkweg, Rippolderseweg, Jacobaweg, Strandhoekweg, Vredeshofweg,
Sofiahaven, Nieuweweg, Stekeldijk, Wissenkerke, Geersdijk, Kortgene

Voor pastorale vragen, als u behoefte heeft aan bezoek, of iets door
wilt geven kunt u altijd contact opnemen met uw ouderling.

Heeft uw wijk momenteel geen ouderling, of is uw ouderling niet
bereikbaar? Neem dan contact op met de ouderling van de gekop-
pelde wijk. Koppelingen zijn: Wijk 1 + 2, Wijk 3 + 4, Wijk 5 + 6.



CONTACTGEGEVENS

Predikant

Mevr. Ds. J.J. de Lange, Veerweg 59, 4493 AM Kamperland
0113-851791 / 06-22825946
domineedelange@gmail.com

Kerkenraad, Voorzitter

Mevr. M. Wittkamp, Vijverlaan 20, 4493 EG Kamperland
06-51239613
info@campobianco.nl

Kerkenraad, Scriba

Mevr. A. Lobik, Molenweg 54, 4493 NC Kamperland
06-29344430
scribapknkamperland@hotmail.com

Diaconie, voorzitter

Mevr. P. Leendertse 0113-372641
pekoln@donkerzicht.nl

Kerkrentmeesters, voorzitter

Dhr. H.H. Jager, tijdelijk geen vast adres,
06-81175450
h.h.jager@zeelandnet.nl

Ledenadministratie

Dhr. J. Clement, Nieuwstraat 81, 4493 BB Kamperland
0113-372020
casembroot@zeelandnet.nl

Coördinerende Koster

Dhr. G. M. vd Kreeke
06-51936448
gmvdkreeke@zeelandnet.nl



Financiën

Kerk: NL89 RABO 0371400880
Diaconie: NL21 RABO 0312200676
Zending: NL92 RABO 0371400244

Kerkgebouw “De Ark”

Veerweg 100, Kamperland

Telefoon: 06-51936448 (coördinerend koster)

Postadres

Protestantse gemeente Kamperland

Postbus 17, 4493 ZG Kamperland

Website

www.dearkkamperland.nl





Protestantse Kerk
De Ark Kamperland



RONDOND "DE ARK"

2019-2020